

Zondag 8 december 2024 – 10.00 uur
liturgische kleur is paars
2^e zondag van Advent

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link
www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg

voorganger	ds. Evelien Plaisier
lector	Nienke Broekroelofs
organist	Hans Okkerse
ouderling	Anne-Marie van de Weg
diaken	Willemien de Mol
koster	Anne Idzinga

Uw gaven worden gevraagd voor

- 1. Justitiepastoraat Exodus**
- 2. Wijkkerk**
- 3. Toekomst van de kerk**

☺ Nevendienst	Jeanette Klop
☺ Crèche	Mila van der Schelde

Bij de dienst

“O mens, bereid u voor”.

Dit is geen zin uit een overheids campagne om voorbereid te zijn op een mogelijke ramp, maar komt uit een Adventslied vol verlangen naar ‘de komst des Heren’.

We horen hoe Maleachi en Johannes de Doper een soort opschoningsactie aankondigen: wegen moeten geëffend, mensen moeten gezuiverd, wat hobbelig is moet recht gemaakt.

Dat is geen bangmakerij, maar juist een manier om volop ruimte te maken voor Gods aanwezigheid, voor het Licht dat komen zal.

ds. Evelien Plaisier

ORDE VAN DIENST

Woord van welkom

Inleidend orgelspel

Johann Th. Lemckert - Koraalvoorspel over "Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer" (lied 437)

-VAN BUITEN NAAR BINNEN-

- De gemeente gaat staan –

Stil gebed

Aanvangslied

Psalm 80: 1, 2 ,6 en 7

Bemoediging en groet

- De gemeente gaat zitten –

Adventskaars wordt aangestoken

De liturgische schikking wordt toegelicht

Zingen:

Lied 458 (meerstemmig)

Kyriegebed

Lied 463

-De kinderen gaan naar de kindernevendienst -

DE SCHRIFT

Gebed van de zondag

1^e Lezing:

Maleachi 3: 1 - 4

Lied hierbij:

Lied 466: 1, 2, 3 en 6

2^e Lezing:

Lucas 3: 1-6

Lied hierbij:

Lied 439

Uitleg en verkondiging

Kort orgelspel

Lied in antwoord:

Lied 834

-De kinderen komen terug uit de kindernevendienst -

GEBEDEN EN GAVEN

Berichten vanuit de gemeente

Toelichting op de gaven en inzameling

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en **gezamenlijk Onze Vader**

- VAN BINNEN NAAR BUITEN-

- De gemeente gaat staan –

Slotlied

Lied 442

Heenzending en zegen

Gezongen antwoord: Amen, Amen, Amen.

Basissymboliek Advent en Kerst 2024

Het grondidee voor de serie schikkingen in de adventstijd is 'het licht verwachten'. Vanaf de eerste zondag zien we het licht al, al is het nog ver weg. Voor de verbeelding van het licht gebruiken we dit jaar één kaars. Het is een honing-kaars. In religieuze tradities wordt honing vaak geassocieerd met zuiverheid, genezing en goddelijke zegeningen. Er is de wens om het licht te ontvangen, we kozen daarom voor een ontvangende lijn, alsof het armen zijn om het goede te ontvangen. De lijn is verbonden aan een hoge kandelaar.

Meditatieve tekst

Water om te dopen,
nieuw leven dat gaat komen
we weten niet hoe,
snel of langzaam
rechtstreeks of via omwegen
we weten dat het komt.

Tweede Advent

Lucas 3:1-6 Thema: profetie van Gods toekomst Johannes de Doper, degene die wijst. Een vinger naar Jezus. Een profetische stem die oproept tot bekering, in de lijn van Jesaja. In de schikking zien we een verwijzing naar vers 5, waarin staat dat Kromme wegen worden rechtgemaakt en hobbelige wegen geëffend. De ontvangende lijn is iets naar boven geschoven. In de ontvangende lijn is een schaalje water

geplaatst om het dopen van Johannes te symboliseren. Onder de ontvangende lijn zijn verse rechte en kronkelige takken bevestigd.

Collectedoel diaconie: Justitiepastoraat Exodus

De (ex)gedetineerden die gemotiveerd zijn om na hun straf succesvol terug te keren in de maatschappij kunnen bij Exodus terecht voor professionele hulp voor een nieuwe kans. Alleen samen kunnen we de maatschappij veiliger en menselijker maken. Contact met lotgenoten en/of vrijwilligers helpt bij een verantwoorde terugkeer. Ook wordt hulp geboden aan mensen die geconfronteerd worden met de detentie van een familielid. De verwarring en onzekerheid vergen een liefdevolle benadering. Exodus is ontstaan op initiatief van predikanten, pastores en vrijwilligers van het justitiepastoraat. Vrijwilligers begeleiden bijvoorbeeld kinderen met een vader in detentie of geven trainingen aan vaders onder het motto "Elk mens heeft iets goeds in zich". Ook muziek speelt bij de hulp aan gedetineerden een belangrijke rol.

Wilt u dit doel steunen, maak dan uw bijdrage over via de Wilhelminakerk-Petruskapel-app, via de QR-code of naar NL28RABO0134939840 t.n.v. PGDD onder vermelding van Wilhelminakerk-Petruskapel 8 december 2024. U kunt uw bijdrage ook geven in de collectezakken.

Annet de Vries, diaken



Kerststal 2024

De klus is weer geklaard. Het is elk jaar een wonder hoe uit chaos van dozen, slingers, stro, kerstballen, beelden, groene takken, planten en veel ander materiaal een versierde kerkzaal met in de hoek van de doopschaapjes een prachtige Kerststal ontstaat. We zijn er heel blij mee en willen op de Adventzondagen en zeker op de Open Dag op 14 december van 13.30-16.00 (zie bericht daarover) graag vertellen over deze mooie stal en het aloude Kerstverhaal.

Annet, Christa, Marijke, Rineke en Willemien

Open dag Kerststal Wilhelminakerk

Op zaterdag 14 december 2024 is de Wilhelminakerk aan de Blekersdijk 41 van 13.30-16.00 geopend om de Kerststal te bezichtigen. De rolstoelingang is in de Wilhelminastraat/hoek Blekersdijk. Er is muziek te beluisteren, een knutselafel voor de kinderen, een buffet met chocolademelk, koffie, thee en glühwein. En niet te vergeten kerstkrans, koek en cake. Er is een winkeltje met mooie kerstartikelen. Betaling: contant of pinnen.

Rond 16.00 sluiten we af met het zingen van bekende kerstliederen.

Kom kijken in de stal.

Annet, Christa, Marijke, Rineke en Willemien

Kerstmiddag Ouderenpastoraat.

Vrijdag 20 december organiseert het Ouderenpastoraat een gezellige kerstmiddag in de Wilhelminakerk, van 14u. tot 16 u.

Alle ouderen en hun contactpersonen zijn van harte welkom!

We zingen bekende kerstliederen en luisteren naar een kerstverhaal dat onze kerkelijk werker, Ramon de Bonte zal vertellen.

Dit alles onder het genot van koffie, thee, sap en lekkers.

Om alles goed te kunnen regelen, willen we graag zo spoedig mogelijk weten hoeveel mensen we mogen verwachten.

Graag dus snel opgeven bij Mieke of Hanneke via het contactformulier op de website.

Weet u dat

Jouw postzegels en kaarten geld waard zijn!

- Knip postzegels ruim van de envelop. Knip geen postzegels van ansichtkaarten.
- Lever alleen ansichtkaarten in, geen dubbele kaarten. Een ansichtkaart is een enkele kaart, met aan de ene kant een afbeelding en aan de andere kant ruimte voor adres en postzegel. Dubbele kaarten hebben geen verkoopwaarde en belanden bij het oud papier. Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten en kaarten van Anton Pieck, Voor het kind en Stichting Kinderpostzegels in alle maten en vormen.

Ook kun je ook buitenlands geld en oud Nederlands munt- en briefgeld sparen.

- Kerk in Actie verkoopt het aan banken, handelaars en verzamelaars.

Telefoons en cartridges

- Kerk in Actie via het inzamelprogramma van het bedrijf Eeko voor ingeleverde telefoons of cartridges een vergoeding krijgt!

Wat levert het op?

In 2023 was de opbrengst € 32.885,12 (€ 27.937,92 via postzegels en kaarten, € 4.537,20 via cartridges en mobieltjes, en € 410,- via oud muntgeld).

Met de opbrengst kunnen Kerk in Actie en de GZB veel mensen in nood ondersteunen. De inzamelboxen staan in de ontmoetingsruimte.

Namens Kerk in Actie alvast hartelijk dank. *Anneke Gerritsen*



IN DE PETRUSKAPEL

Bij de dienst in de Petruskapel

'Mij geschiede naar uw woord'. Op deze zondag van de 2^e Advent horen we in het evangelie volgens Lucas over de engel Gabriël die bij Maria komt met de boodschap dat zij zwanger zal worden en een zoon baren (Lucas 1, 26 – 38). Hoewel Lucas begint met een engel, bode van Godswege, plaatst hij dit verhaal in de menselijke realiteit. Een uitzonderlijk verhaal, dat gebeurt midden in onze menselijke werkelijkheid. Maria komt in de lijn te staan van moeders die menselijkerwijs gezien geen kind ter wereld konden brengen, zoals Hagar, Sara en Hanna. Zij werden draagster van een kind dat de messiaanse belofte verder droeg. God die was, die is en die komt, wil mens worden. Niet alleen in Maria, ook in ons.

Anneke van Mansum



Voedselbank

In de maand december is het inzamelen van de volgende artikelen: Houdbaar broodbeleg in doos of pak (denk aan kokosbrood, (appel)stroop, broodstrooisels)



Kerkelijke agenda

za 14 december 20.00 uur Open Huiskring.

zo 15 december 10.00 uur Wilhelminakerk – ds. Ria Meeder-van Hof
3^e Advent Petruskapel – ds. Hans van der Sterre

Wilhelminakerk; Blekersdijk 41, 3311LD, Dordrecht, tel. 078 6137925
Petruskapel; Plein 1940-1945, 3313CV, Dordrecht

predikant: ds. Evelien Plaisier
kerkelijk werker: dhr. Ramon de Bonte
scriba: mw. Anneke van Bleek, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht,
tel. 078-6176387. E-Mail : scriba_wilhelminakerk@gmail.com
kosterij: E-mail: koster@dewilhelminakerk.nl tel 078-6137925
wikkas WK/PK: NL77 RABO 0373 7028 09 t.n.v. Wijkkassen Wilhelminakerk en Petruskapel
In de omschrijving: soort betaling + WK of PK
digitale WoZ Aanvragen via E-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com
digitale Zaaier Aanvragen via E-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com
website: www.dewilhelminakerk.nl
kopij: Kerk op Dordt en WoZ: wk.pk.kopij@gmail.com (vóór donderdag 19.00 uur)

Behoeftte aan extra verdieping in de adventstijd?

Onderstaande Engelse website schrijft boeiende dingen over hoop. En voor de liefhebbers is er ook een adventskalender.

<https://bustedhalo.com/advent/>

<https://bustedhalo.com/ministry-resources/3-ways-practice-hope>

Voor geïnteresseerden, afgelopen zondag is er weer een adventsmailerie van Alain Verheij gestart. Schrijf je hier in →

[https://vreemd-geluid-](https://vreemd-geluid.email-provider.eu/memberforms/subscribe/standalone/form/?a=wwwvupuh5fn&l=hgvxjyrdwu)

[provider.eu/memberforms/subscribe/standalone/form/?a=wwwvupuh5fn&l=hgvxjyrdwu](https://vreemd-geluid-provider.eu/memberforms/subscribe/standalone/form/?a=wwwvupuh5fn&l=hgvxjyrdwu)